

In Memoriam Wil Wijngaards

Familie Wijngaards

Wil was iemand die wanneer je een beroep op hem deed, steeds met raad en daad voor je klaar stond.

Als hij iets beloofd had, dan kwam hij dit altijd na. Zoals in zijn laatste week, waarbij hij afgesproken had om zijn broer Joop, die in Australië woont, op een bepaalde dag te bellen. Echter, door zijn ziekenhuisopname was hij niet in staat om op die bewuste dag te bellen. Ondanks zijn eigen ellende maakte hij zich toch druk om het feit dat hij niet kon bellen en verzocht ons Joop namens hem hierover te informeren.

Zijn gevoel voor humor en de kwinkslagen die hij maakte, ook in slechtere tijden, zullen ons bijblijven. Dat hebben we vooral op zondag 2 oktober mee mogen maken, toen wij als broers samen bij elkaar waren. Hierbij passeerden ook een aantal mooie herinneringen:

Goede herinnering van broer Martin aan de voetbal met zijn broer:

In zijn voetbal periode speelde Wil en zijn broer Martin in het eerste van voetbalvereniging Alliance. Wil was geen onverdienstelijk keeper! Een keepersmoment wil ik jullie daarom niet onthouden:

Het was in de wedstrijd Alliance – Vlissingen, op een zonnige dag en Wil had daarom een pet aangeschaft tegen de felle zon. De pet stond hem wel maar paste niet precies. Bij een aanval van Vlissingen werd de bal in de richting van de bovenhoek geschoot. Wil, als ervaren keeper, startte zijn zweefduik om te bal te keren, maar tijdens deze actie schoof zijn pet van zijn hoofd af. Een hand ging naar de pet en de andere naar de bal die hij boven verwachting uit de goal kon slaan. Onder luid applaus van het publiek gooide Wil zijn pet in de hoek en heeft hem nooit meer opgezet.

Goede herinnering van broer Rini:

Elk jaar gingen Rini en Eleyne voor een paar dagen met Wil en Adriëne naar een hotelletje in Nederland. Daar genoot Wil altijd erg van. Dat is nu verleden tijd, maar samen Adriëne kunnen we dat weer openemen.

Brief van broer Joop (oorspronkelijk in het Engels; vertaald door Davey Wijngaards)

Wil, ik bewonder je voor de manier waarop je streed tegen je ziekte, keer op keer weer, in een situatie die uitzichtloos was. Het einde is nu gekomen waar je je pijn en lijden achter je laat om een nieuwe begin te maken met je eeuwige leven.

Adriëne, je bent een supervrouw die haan man door dik en dun steunde in zijn gevecht en gaf hem alle liefde die hij nodig had; je zorgde dag en nacht voor hem. Er is nu rust. Klop het stof van je schouders, recht je rug en kijk weer op. Met de steun van het gezin zul je de kracht vinden om zelf verder te leven. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar je kunt het want je bent enorm gezegend.

Veel liefs van ons allemaal vanuit Australië,

Joop.

Tot slot een laatste woord namens alle broers gezamenlijk:

Lieve wil,

Een broer zoek je niet uit, die krijg je gewoon en wij zijn er trots op dat wij je broer hebben mogen zijn. En als je op iets trots bent, dan zul je dit nooit vergeten.

Ook hoe je met je ziekte omging heeft bij ons een diep respect en bewondering nagelaten.

Wil, bedankt dat je een broer van ons bent geweest en in gedachten zul je bij ons blijven.

Rini, Joop, Eddy en Martin.